

Voorlezen Thuis

Digitale voorleestips

Twaalf kleine peuters - Elly van der Linden

Chen en Yuk gaan voor het eerst naar de peuterspeelzaal.

**LEES
tip**

Dit boek is beschikbaar op [Wepboek](#), maar is ook beschikbaar als prentenboek in De Bieb. Bij Wepboek worden tussendoor vragen gesteld over het verhaal. Een ander leuk prentenboek over de peuterspeelzaal is [Bobbi naar de speelzaal](#) van Ingeborg Bijlsma.

**PRAAT
tip**

Wat doen de peuters in het boek op de peuterspeelzaal, waar spelen ze mee? Kun je drie dingen noemen? Doe je dat zelf ook wel eens?

De kar is rood, de verf is geel en de prinsessenjurk is roze. Zie jij thuis ook iets dat rood is? Of iets geels of roze? Wijs het eens aan, of laat het zien.

**DOE
tip**



2 - 4 jaar



Tim op de tegels - Tjibbe Veldkamp

Tim mag van zijn vader buiten spelen, als hij maar op de stoeptegels blijft. Dus dat doet hij...

Dit prentenboek is als digitaal prentenboek beschikbaar op [Bereslim](#). Het prentenboek is ook te lezen als ebook in de [online Bibliotheek](#). Tjibbe Veldkamp heeft nog veel meer stoere verhalen geschreven, zoals [Kom uit die kraan!!](#)

**PRAAT
tip**

Tim blijft netjes op de tegels, ook als ze worden opgetild door de stratenmakers. Waar komt Tim allemaal terecht?

Als je buiten speelt, kijk dan eens naar de stoeptegels. Welke vorm hebben ze? Welke kleur zijn ze? Als je stoepkrijt hebt kun je een mooie tekening of een hinkelbaan maken op de tegels.

**LEES
tip**

**DOE
tip**

4 - 7 jaar

Voorlezen Thuis

Digitale voorleestips

De beer, de piano, de hond en de viool - David Litchfield

Een prentenboek over theater, muziek, beroemd worden en jaloezie.

LEES tip

Dit boek is te beluisteren via [De Voorleeshoek](#). Wil je nog meer weten over het theater, of juist over musea? Lees dan ook eens *Naar het theater*, uit de serie *Willewete*. Of lees een verhalenboek over schilderijen: *Het Grote Rembrandt voorleesboek*.

PRAAT tip

Praat over muziek die je mooi vindt. Laat elkaar een stukje horen, bijvoorbeeld via YouTube. Wat is het voor muziek (met veel beats, dans, klassiek, Arabisch)? Bespeel je ook een instrument? Hoeveel oefen je daarvoor? Ben je ook wel eens jaloers op wat iemand goed kan?

Bedenk een ritme en laat de ander dit nadoen. Dat kan door te klappen, op de tafel te drummen of met een lepel op een pan te slaan. Wanneer je een instrument bespeelt is het erg leuk om dat ook te laten horen aan elkaar.



7 - 10 jaar

DOE tip

Wil je tips voor andere leuke boeken? Bekijk dan eens onze [filmpjes met boekentips!](#)

